

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 24 nr.3
Juli - september 2013
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Intusen is de zomervakantie reeds begonnen, maar de papierophalingen gaan uiteraard gewoon door dus alle helpende handen blijven welkom. Wie de kans heeft om op vakantie te gaan wensen we uiteraard een deugddoend verlof toe en hopelijk zien we je na je vakantie weer terug bij de papierophaling of ander vrijwilligerswerk.

Wie nog wat tijd over heeft voor vrijwilligerwerk tijdens de zomer kunnen we met veel overtuiging het zomerbouwkamp aanbevelen. Het zal dit jaar plaats hebben in Poperinge. Dus voor wie het niet ver genoeg kan zijn, het zal dit keer zeker ver genoeg zijn :-)

De werkzaamheden in de Sleutel - waarover we in de vorige editie berichtten - lopen stilaan ten einde. Wie dat wil mag dus altijd eens een kijkje komen nemen in 'De Sleutel' nieuwe stijl.



Tot slot willen we iedereen die onze werking steunt hartelijk danken. Dank dus aan alle medewerkers, alle vrijwilligers, iedereen die ons met raad en daad bijstaat en tenslotte ook aan allen die onze vereniging een financieel duwtje in de rug geven. Jullie enthousiasme maakt dat wij de energie blijven vinden om verder te werken aan verdere vernieuwing in De sleutel en talrijke projecten !

De Redactie

In de kijker : "Lèneke" Maesen

Als wij terugdenken aan de werking van Telebouworde komen we automatisch bij de familie Maesen-Albrechts terecht. Al in 1969 is Willy Maesen als eerste medewerker mee op bouwkamp geweest in Zaffelare. Enkele jaren later is Yvette meegekomen naar Feyenoord (NL). Bij de verplaatsing naar de bouwkampen hadden wij vaak auto's te weinig. De familie Maesen was dan bereid om mee te rijden.

De eerste meubelen die wij gekregen hebben mochten wij, in afwachting van hun latere bestemming, opslaan in de schuur van de familie. Het voorstel om papier op te halen is gekomen van Lèneke en zuster Lucie. Het was ook Lèneke die Jean Eerlings aangesproken heeft om te rijden. Jean heeft de eerste ophaling gedaan met de tractor en hij heeft het daarna nog vele jaren gedaan.

In het begin werd het papier door de opkoper opgehaald met een camionette waardoor wij het papier bij elke ophaling ergens beschut moesten kunnen leggen. Dat gebeurde ook weer in de schuur van de familie Maesen. Later plaatste een bedrijf containers waardoor wij het papier bij elke ophaling rechtstreeks in de containers konden gooien. Die containers stonden ook weer op het terrein van Maesen. In de drukke periode waren dat er 6 per ophaling.

Bij de ophalingen was er altijd koffie en wafels die door Lèneke of zuster Lucie gebakken werden. De dames hielpen ook mee om rond de containers het afgevallen papier op te rapen zodat het terrein weer netjes was. In die periode hebben veel jongeren uit Neerharen, Uikhoven en Rekem met ons meegewerkt, jongeren die nu zelf al ouders zijn. Het grootste aantal ophalers dat wij bereikt hebben bij 1 ophaling was 74. Er kwamen zelfs vrijwilligers uit Brussel en Antwerpen.

Wanneer wij in 1980 de legerbarak hebben gezet was er nog geen plaats voor bouwmaterialen. Ook dan weer hebben wij mogen opslaan bij de familie Maesen. Op een zeker moment werden in Heverlee klaslokalen afgebroken. Wij zijn de spanten gaan halen met opliggers. Het waren er 92, elk 9 meter lang. Weeral mochten we ze opslaan in de schuur van Maesen.

Lèneke heeft ook vele jaren gezorgd voor Eduard, die alleen woont en geen familie heeft.

Heel veel dank Helene "Lèneke" voor alles wat jij gedaan hebt voor Telebouworde en de samenleving !

Nieuws uit het zuiden

Johan Venken heeft in Congo de handen vol met zijn herbebossingsproject. Op vele hectaren worden gekweekte boompjes geplant, gesnoeid en grootgebracht. Zodra de bomen groot genoeg zijn, worden ze gekapt en verwerkt tot houtskool, de belangrijkste energiebron van de lokale bevolking. Tussendoor vindt hij nog de tijd om vele bladzijden verslagen op te maken. Wij laten jullie meelesen in het laatste verslag dat we van hem hebben gekregen. Het droge seizoen is begonnen en grote projecten dienen zich aan ...

En inderdaad die regen die we nog gekregen hebben op 10 mei was werkelijk de laatste regen. Vanaf die dag zitten we dus volop in het droog seizoen. Droog seizoen dat wil zeggen dus geen regen meer. Zon alsof het niet op kan vanaf de morgen tot de avond. Als je hier massaal zonnepanelen zou hebben er zou toch nogal wat aan energie kunnen geproduceerd worden. Soms zouden we wel dagen kunnen hebben met ochtendmist maar als dan de zon doorbreekt wordt het steeds weer volop bakken. Maar uiteindelijk is het droog seizoen gekend omwille van een stuk frisser vooral 's morgens. Ikzelf ben daar niet kwaad om, maar voor de Congolezen is het dan werkelijk koud. Voor mij mag die hitte van het regenseizoen best een beetje getemperd worden. Ook de wind die er gedurende het droge seizoen waait doet me wel deugd. Op de fiets met die wind kan je werkelijk een beetje afkoelen, alleen hem tegen hebben is minder.

Maar droog seizoen is ook waterschaarste, veel zand en stof op de wegen en broussevuur. De laatste regen was nog maar nauwelijks gepasseerd nl. op 10 mei of enkele dagen later dachten we al dat we in de hel zaten. Op Tshilumba werd onze concessie vanuit alle hoeken bestookt. En al die brandgangen, nog maar pas gerealiseerd deden al onmiddellijk hun werk. Nergens hebben we werkelijk in actie moeten schieten. Van op afstand hebben we de zaken aanschouwd en gecontroleerd. Wel zijn we op zoek gegaan naar de bronnen, want hoe moesten we al dat broussevuur interpreteren ? Was er misschien kwaad opzet in het spel. Met Tatu Ghabain en Tshipali zijn we dan op pad gegaan. Op zeker ogenblik kwamen we terecht bij een oude mamu die daar midden in de brousse onder een boom zat met daarbij twee kleine meisjes die volop met hun hak de grond waren aan het omwoelen. Het was duidelijk dat hier een stuk de oorzaak lag van een groot deel van die grote vuurzee die ons omringde. ... De mamu wilde gewoon het gras afstoken op die plaats, maar omwille van de redelijke wind had ze de controle over het vuur verloren met alle gevolgen vandien.

Die week van de laatste regen hadden we ook nog in allerijl vuurgangen gemaakt in Mulonbodi aan het vliegveld. Dit had redelijk wat voeten in de aarde gehad eer het zover was. De mensen van ter plaatse wilden dit zelf doen maar een conditie van onzentwege was dat ze hun eigen site ter plaatse eerst zouden zuiver maken. Met de nodige druk op de ketel hebben we ze dan toch zo ver gekregen en op 1 dag waren al de brandgangen voor de 5 ha grote site gerealiseerd. Een week later waren we werkelijk verrast dat daar ook al de volledige brousse in vuur was gegaan. Wat een geluk dat er die brandgangen waren. Maar ondanks dit had het vuur toch een zwakke plaats gevonden in een van de brandgangen ergens op het einde van de site. En het vuur was toch de concessie binnengedrongen. De mamu die op dat niveau bomen had geplant en die opmerkelijk goed werk had geleverd moest met weemoed vaststellen dat er 120 nog kleine boompjes in het vuur waren gebleven. Bij hare gebuur hadden nog eens 8 bomen het leven gelaten. Toen we een week later opnieuw in Mulonbodi op bezoek waren, kwam de mamu ons het verrijzenisverhaal vertellen van toch wel 60 boompjes en misschien zullen het er nog wel meer worden. Heel wat van de verbrande boompjes geven namelijk opnieuw teken van leven heel beneden aan de stam.

...

In deze periode heb ik nu toch ook wat tijd gekregen om bepaalde sites eens duidelijk te controleren. Zo controleerde ik de site bij de Salesianen in Nkonko met 1300 bomen, voor hen is het nog experimenteren, nog een begin maar met de nodige inzet komt dit toch wel goed hoop ik. Bij de Zusters Carmen in Malolle controleerde ik 3300 bomen. Als je daar toekomt dan tref je werkelijk een zee van acacia's aan. Indrukwekkend, vooral omwille van het feit dat ze de boompjes op 2 meter afstand hebben geplant hetgeen werkelijk het beeld van die bomenzee weergeeft. En de zusters zijn fier op hun site. ... Maar hier op Thabor heb ik al mensen gehad die dachten dat ik dat helemaal alleen gerealiseerd had. Wat duidelijk niet het geval is, ik heb alleen een financiële bijdrage geleverd, het werk werd uiteindelijk verricht door de plaatselijke agronoom met zijn werkvolk. En in die tussenperiode waren de boompjes blijkbaar zo fel geëvolueerd dat ik ervan verdacht werd toch wel enorm veel kunstmest gebruikt te hebben. Ook de agronoom Antoine zelf die mee het werk verrichte kan er maar niet van over met welke een vitesse de boompjes evolueren. Antoine heeft het steeds maar over dat dit mystiek is en blijft dit maar op regelmatige tijden herhalen dat het werkelijk mystiek is. Geen mystiek, geen kunstmest, niets van dat alles. Alleen een kwestie van de boompjes op geregelde tijden van onkruid te ontdoen waardoor ze 100 % kunnen profiteren van wat de omgeving hen te bieden heeft. Het feit dat de Zusters de boompjes geassocieerd hadden met boontjes en waardoor er regelmatig onderhoud gebeurde is daar duidelijk de enige verklaring voor.

Antoine met wie ik destijds heb samengewerkt bij Petits Pas liet me verstaan dat hij al aanbiedingen had gekregen om hetzelfde ook te realiseren op andere plaatsen. Een van die sollicitanten was niemand minder dan Ir. Damamba die lange tijd de verantwoordelijke was van PRESAR. Ir. Damamba die ons destijds regelmatig kwam bezoeken op Tshilumba maar zich steeds negatief uitliet over de cultuur van acacia's. Blijkbaar dus nog iemand die zich bekeerd heeft tot het acaciarijk.

...

Nog iets over onze mannen van Muoyo Umue, Gerard en Gustave waren nl. begonnen aan de constructie van de muur op Centre Thabor. De muur is klaar en ze hebben voortreffelijk werk geleverd. Wat dat gedeelte betreft is er nu geen doorkomen meer aan voor de geiten. Uiteindelijk hebben we toch wel een heel parcours moeten afleggen om eens die ganse muur rond Centre Thabor te controleren. Uiteindelijk is er nu nog een gat van 12 meter lang en nog eens een gat van 20 meter, plus een aantal kleine openingen gemaakt door de bevolking die aan de andere kant woont van de muur om toegang te hebben tot de concessie van Centre Thabor. Heel wat mensen zijn nl. begonnen tuintjes te maken op grondgebied van Centre Thabor, vooral banden met zoete patatten. Uiteindelijk hebben we de geiten dus nog niet definitief buiten. Maar hun aanwezigheid is opmerkelijk verminderd en zodra hun aanwezigheid wordt opgemerkt wordt hen het leven zuur gemaakt en maken ze wel dat ze zich wegmaken. En de laatste week zelfs geen geit meer opgemerkt, dus zelfs geiten kan je blijkbaar opvoeden.

...

Wat verder nog steeds actualiteit blijft is zeker het project REDD dat zich toch wel stilaan gaat ontwikkelen in de komende maanden. Volgens bepaalde informatie die we toch al konden krijgen zou het project een aanvang nemen begin januari 2014 maar zouden er al boompjes moeten gekweekt worden vanaf 1 september 2013. En Damien Kalombo heeft zich laten ontvallen dat er toch wel 1 miljoen boompjes voorzien zijn om gekweekt te worden. Budget daarvoor 1 miljoen dollar of 1 dollar per boompje. Op dit ogenblik in onze huidige programma's krijgen wij hier of is er in onze budgetten 0,12 dollar voorzien voor de kweek van 1 acacia. Met het project REDD zou dit bijna 10 keer zo veel zijn. Met die 1 dollar voor de kweek alleen, voorzien wij in ons huidig programma alle etappes van de kweek van de boom, het planten en het onderhoud totdat hij 4 meter hoog is. Toch wel een onwaarschijnlijk bedrag. Uiteindelijk zal de organisatie van de kweek onder de verantwoordelijkheid vallen van de Agence Locale d'Execution (ALE nvdr) en daar al heel wat mensen op de hoogte zijn dat waarschijnlijk de ALE in handen zal komen van ORS zijn er nu al organisaties met het nodige lobbywerk begonnen. Natuurlijk is men op ORS ook al duidelijk bezig met de nodige strategieën uit te tekenen alhoewel we nog niet zeker zijn van het feit ALE te zijn.

Maar ORS heeft enorme troeven. Sinds deze week is men begonnen om een aantal dagen te voorzien voor het oogsten van zaad van de acaciabomen. Ook heeft onze concessie een enorme voorraad reeds aan jonge boompjes. Het zaad dat overal spontaan is neergevallen heeft er voor gezorgd dat er overal op onze concessie geen duizenden, geen honderdduizenden maar miljoenen jonge boompjes staan. Er wordt aan gedacht om organisaties de kans te geven om op de concessie van ORS een bepaalde oppervlakte te laten huren waar ze de activiteit van de kweek kunnen doen. Zo hebben ze de boompjes al bij de hand die in onze concessie staan, en tevens is er water en kunnen ze eventueel op de nodige bijstand rekenen. Uiteindelijk gaat men hier ondertussen ongeveer door het dak als men die bedragen hoort, 1 miljoen dollar voor 1 miljoen boompjes. Uiteindelijk is het niet zo dat je zomaar die 1 miljoen dollar zal kunnen gaan opstrijken. Bij dergelijke projecten is het ook duidelijk dat als je begunstigde bent dat je ook duidelijk moet bijdragen aan andere ontwikkelingen in de streek. Voor wat ORS betreft zijn er al bepaalde keuzes gemaakt, nl. het ontwikkelen van de bijenteelt die heel goed zal kunnen samengaan met de projecten van herbebossing. Verder het realiseren van een waterput op Tshilumba ook in functie van groenteteelt en eventueel de mogelijkheid geven dat het project Bethlehem dat we samen met Pater Ivo waren gestart en dat we zouden een herstart geven.

Als ik op Tshilumba ben hou ik me de laatste weken vooral bezig met de site Père Jan Peeters. Dit is de eerste site die we realiseerden in 2004, ondertussen gekapt in de periode 2010-2011. En op deze site zijn spontaan opnieuw massa nieuwe kleine boompjes opgeschoten. Maar zoals ik elders al liet opmerken, niet enkelen maar massaal veel. Veel te veel om goed te zijn. En we willen er toch weer opnieuw een volwaardige site van krijgen. Dat wil dan zeggen dat we enorm veel boompjes moeten elimineren. We proberen ons te houden aan 20 boompjes per 100 vierkante meter, dat wil dan zeggen voor 1 hectare 2000 bomen hetgeen nog het dubbel is van wat we tot nu toe bezigen. Maar het is toch wel met een bepaalde pijn in het hart daar ik daar nu steeds bezig ben om beetje bij beetje massaal jonge boompjes weg te halen. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat in dit geval zich velen moeten opofferen om enkele anderen het geluk te geven zich te ontwikkelen. Het zal weer iets worden van lange adem maar uiteindelijk is er hier niet echt haast bij.

...

Tekst : Johan Venken

Bezinning

WERK ARMOE WEG

Oorlogsgeweld en honger
een wereld vol ellende.
Het nieuws meldt elke morgen
veel leed dat wij reeds kenden.

Gevluchte bannelingen;
kinderen zonder rechten
die verzetsliederen zingen,
ge knecht voor vrijheid vechten.

Massaal veel hopelozen
angst en onzekerheid.
Kampen vol uitzichtlozen,
verzuurde eenzaamheid,

weerloos door tegenslagen
voor ouderplichten vluchtend;
werklozen die steun vragen
vernederingen duchtend.

Hardleers klinkt verontwaardigd
protest ten einde raad.
't Gevang vormt niet menswaardig
die jong daar binnengaat.

Een leger van barmhartigen
kan voor die nood te weinig
Egoïstisch hooghartigen
pleiten steevast chagrijnig.

Om armoe weg te werken
wil solidariteit
de zwakken zelf versterken
door meer gerechtigheid.



Tekst : Klem Bellinckx

Wist je dat ...

- ... de bewindvoerder van Eduard hem een brommer heeft gekocht.
- ... de lokalen van de scouts een welgekomen extra bergplaats zijn.
- ... we nu ook het gras langs deze lokalen zullen moeten maaien en dat we hiervoor een grasmaaier hebben aangekocht.
- ... Benny bij elke papierophaling zorgt dat de wagens van de gemeente 's morgens klaar saan.
- ... Benny alle dagen zwerfvuil opraapt en veel blikken mee brengt.
- ... de groep "Wie dopt er mee" veel plastieken doppen, kroonkurken en kurkenstoppen verzamelt.
- ... de plastieken doppen van drankverpakkingen ingezameld worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw.
- ... de kroonkurken naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gaan.
- ... en de kurkenstoppen tenslotte bestemd zijn voor de Christoforusgemeenschap in Munte.
- ... we een warme oproep doen aan al onze lezers om deel te nemen aan deze inzamelacties.
- ... de aanbestedingen voor het Medisch Integratiecentrum in Zwartberg volop bezig zijn.
- ... de nodige afbraakwerken om met deze werkzaamheden te kunnen beginnen bijna afgerond zijn.
- ... de aanpassingswerken in De Sleutel (de barak) bijna rond zijn.
- ... we van 15 juli tot 4 augustus op bouwkamp gaan naar Poperinge. We zullen er renovatie- en metselwerken uitvoeren aan een geklasseerde boerderij in Watou.
- ... je op de website www.stoppel.be meer informatie kan vinden over dit biologisch landbouwproject.

Familienieuws

Overlijden

*Aanwezig in afwezigheid
en daarom nooit verleden tijd.*

Op 5 april 2013 is August Marcel De Coster, vader van Geert De Coster, overleden. Geert werkt al vele jaren mee op bouwkampen, op vele plaatsen in Vlaanderen, ook de Saenhoeve in Maasmechelen en Mané in Opgrimbie.

Pater Frans Borgmans is op 7 juni 2013 overleden te Brussel. Frans was Aalmoezenier van de Arbeid en is 84 jaar geworden. Dikwijls hebben wij met pater Frans mogen samen werken. Hij was vooral bekommerd om de armen, eenzamen en verstotenen en heeft verschillende jaren meegewerkt met Poverello in Brussel. Ook met Eduard Teugels was hij steeds erg begaan.

De moeder van Wilfried Bervoets, lid van de raad van bestuur en papierophaler, op 90-jarige leeftijd overleden is in Stevoort.

Telebouworde Limburg biedt de getroffen families en de Aalmoezeniers van de Arbeid zijn christelijke deelneming aan.

Jubileum : 50 jaar priester

Op 7 juli 1963 zijn Guy Manshoven en Jaak Kerkhofs tot priester gewijd als priester arbeider. Veel hebben wij mogen samenwerken met Jaak en Guy aan projecten en bij de papierophalingen.

Jaak heeft vooral samen gewerkt met Jan Reyskens.

Met Guy hebben wij 10 jaar geleden samen gebouwd aan het Medisch Integratie Centrum in Zwartberg.

Gefeliciteerd met jullie 50 jaar priesterschap !
Heel veel dank voor jullie welgekome medewerking gedurende vele jaren.

Agenda juli - september 2013

Zaterdag 13 juli 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Maandag 14 juli tot zondag 4 augustus : Zomerbouwkamp 2013

Renovatie- en metselwerken aan een geklasseerde boerderij in Watou bij Poperinge. Wie mee wil gaan of praktische informatie wenst kan terecht bij Jef Gerets (089/71.56.87).

Zaterdag 10 augustus 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 14 september 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 12 oktober 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 september 2013**

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Telebouworde Limburg vzw

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13
desleutel@telebouworde.be (nieuw mailadres !)
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219
www.telebouworde.be

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :

Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be